

Ανακοίνωση της «Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών /στριων» για την Υποκρισία και αδιαφορία χωρίς προηγούμενο της Δημοτικής αρχής

Η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον κ. Φούρα για ακόμα μια φορά έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αδιαφορεί για την ανοικτή πληγή που αντιμετωπίζει η Πάτρα εξαιτίας της προσφυγιάς στην οποία έχουν εξαναγκαστεί εκατοντάδες πρόσφυγες προερχόμενοι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες όπου υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν από την πλευρά της «Κίνησης», στηρίχθηκαν και από άλλες δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να ζουν οι πρόσφυγες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, για σταματήσουν οι άθλιες συνθήκες που δημιουργούνται στον πρόχειρο καταυλισμό που έχει στηθεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου και αφορούσαν:

Τη συμβολή και της Δημοτικής Αρχής στην ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών που έχει ένας άνθρωπος για τροφή, νερό, WC, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, προκειμένου να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες αλλά και υγειώς

- Να σταματήσουν οι συλλήψεις και οι βιαιοπραγίες εις βάρος των προσφύγων.
- Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για χορήγηση ασύλου.
- Χωροθέτηση Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας, που προβλέπετε και από τους διεθνείς κανονισμούς
- Δημιουργία στο άμεσο μέλλον Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας με συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με το Υπουργείο Υγείας όσο και με Διεθνείς Οργανώσεις π.χ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, όπως έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις δήμος Αθηνών, Χίου και αλλού.

Η στάση που κράτησε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του κ. Φούρα, είναι να ξαναψηφίσει το ίδιο ψήφισμα που η ίδια είχε στηρίξει πριν από σχεδόν δύο μήνες και με το οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από την πλευρά του Δήμου. Αφού, μπορεί να αποτελεί ένα δακρύβρεχτο δημοψήφισμα που όμως είναι επί της ουσίας κενό.

Με τη στάση της αυτή η παράταξη του κ. Φούρα συνεχίζει την ίδια λογική της αδιαφορίας, απραγίας και υποκρισίας που ακολούθησαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Μάλιστα αντί να πάρει έστω την πρωτοβουλία να ζητήσει από την κυβέρνηση και το υπουργείο

εσωτερικών να συμβάλλει όπως αντιστοιχεί στην επίλυση του προβλήματος, προτίμησε απλώς να αναφέρει για ακόμα μια φορά τις ευθύνες της κυβέρνησης και του υπουργού – που υπάρχουν και που είναι τεράστιες – αλλά να μην αποφασίσει ούτε να διεκδικήσει τα στοιχειώδη. Αρνήθηκε ακόμα να διαθέσει ακόμα και ένα κοντέινερ στο οποίο γιατροί της «Κίνησης» και της Ε.Ι.Ν.Α. που προσφέρουν ήδη εθελοντικά της υπηρεσίες τους για εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους πρόσφυγες προκειμένου να είναι υγιείς, με το πρόσχημα ότι θα διωχθεί ποινικά αν το τοποθετήσει σε ιδιωτικό χώρο. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι υποκριτικό και ψευδές αφού υπάρχει δημόσιος χώρος στον οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί χωρίς να υπάρχει κανένας γραφειοκρατικός λόγος που να το εμποδίζει, αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι η βούληση.

Αυτό που έχει κάνει με την μέχρι τώρα στάση της η Δημοτική αρχή, είναι να αφήνει τους πρόσφυγες στη μοίρα τους, τους κατοίκους να ψάχνουν μόνοι για μια λύση στο αδιέξοδο, τα κυκλώματα δουλεμπορίας να πλουτίζουν, ενώ βρίσκει στήριγμα και κρύβεται πίσω από την αγανάκτηση ορισμένων «γνωστών» μεγαλοεπιχειρηματιών της περιοχής.

Από τη δική μας την πλευρά ως «Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων προσφύγων και Μεταναστών /στριών» θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τις Τοπικές Αρχές και την κυβέρνηση να κάνουν το αυτονόητο, να προσφέρουν στους πρόσφυγες αυτά που δικαιούνται.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους πρόσφυγες που βρίσκονται στις απάνθρωπες αυτές συνθήκες αλλά και στους Πατρινοίς που θέλουν να συμβάλλουν στο να πάψει αυτή η απαράδεκτη και άθλια κατάσταση που μόνο προβλήματα δημιουργεί (συσσώρευση σκουπιδιών, υπαίθρια αποχωρητήρια, συνωστισμός εξαθλιωμένων ανθρώπων).

Θα συνεχίσουμε, όμως, να απαιτούμε από τις αρχές, κεντρικές, τοπικές και αστυνομικές, να αναλάβουν τις ευθύνες και να ικανοποιήσουν τα αυτονόητα δικαιώματα των προσφύγων και όχι να οξύνουν αντί να επιλύουν την κατάσταση. Επιπλέον, θα είμαστε απέναντι σε κάθε ενέργεια που έχει χαρακτηριστικά ρατσισμού.

Καλούμε όλους και όλες, είτε μένουν στην περιοχή γύρω από τον καταυλισμό είτε όχι, να συμβάλλουν στην προσπάθεια και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να βάλουμε τέλος στην υποκρισία όλων όσων κάνουν πολλά για το «φαίνεσθαι» αλλά τίποτα για την ουσία.

Πάτρα, 27 Μαρτίου 2008